

Hel familj i Pungsmåla innebrända år 1889

Peter Hansson och hans familj bodde på ett torpställe under Pungsmåla ägor. Bostaden eldhärjades och hela familjen innebrändes, den 5 febr. 1889.

Torpare Peter Hansson var vid sin bortgång 49 år 4 dagar.
Hans hustru Emma Kristina Petersdotter var 35 år, 2 mån. 10 dagar.
Sonen Karl August 10 år 2 mån.
Sonen Oskar Bernhard 1 år 10 mån och 27 dagar.

Blekinge Läns Tidning uppmärksammade händelsen i sin tidning den 12 febr. 1889.

Eldsvåda och spillda människoliv

Natten till den 5 dennes utbröt eldsvåda å ett torpställe i Pungsmåla av Ramdala socken, varvid, enligt vad man med säkerhet känner, tre personer omkommit. Vid å stället av vederbörande kronolänsman företagen undersökning har utrönts att stugan som var belägen i en större skog, tillhörig hemmansägaren August Petersson i Pungsmåla, omkring 1 kilometer från gården, beboddes av dagsverkstorparen Peter Hansson med hustru och 2 söner, av vilka den äldre var 11 och den yngre ej fullt två år gammal, samt att åtminstone hustrun och båda barnen omkommit. Inne i ruinen påträffades den 6 dennes liken efter hustrun och äldste sonen, illa förbrända. Vid en buske några meter från brandstället hittades i fredags under snön liket efter det yngsta barnet, varemot mannen eller hans döda kropp oaktat flitiga efterspaningar ännu ej anträffats.

Å liket efter barnet syntes varken brandskada eller tecken till yttre våld. Det är därför tydligt att barnet frusit ihjäl och är allmänna meningen bland folket i orten att mannen, i avsikt att rädda barnet, burit ut det från stugan och lagt det å marken, samt att han själv säkerligen illa bränd och därför ur stånd att vidare lämna barnet för att söka hjälp, men utmattad blivit liggande i skogen och sålunda omkommit samt att den djupa snön, som sedermera fallit, hindrat hans upptäckande.

Olyckshändelsen upptäcktes därigenom, att torpare Jonas Andersson från Hobo den 6 dennes begav sig till stället för att tala med Peter Hansson. Att branden timat natten till den 5 framgår därav att en hemmansägare i Gåsamåla och hans hustru samma natt vid ½2-tiden sett eld åt det håll där stugan låg.

Orsaken till eldens uppkomst har ej med säkerhet kunnat utrönas, men det antages att eldgnistor från den bristfälliga skorstenen antänt på vinden förvarat foder, varefter taket snart stått i full låga och störtat över de sovande innevånarna.

Ur Blekinge Läns Tidning den 14 feb 1889

Att även mannen omkommit vid den i förra numret omtalade eldsvådan i Pungsmåla i Ramdala, vilken alltså skördade fyra liv, är nu konstaterad, enär hans lik hittades i ett dike några hundra meter från stället.

Framtaget av Barbro Olsson