

*Talman för  
Bondeståndet  
Olof Håkansson och  
Sonen  
Anders af Håkansson*



## Talman för bondeståndet Olof Håkansson i Lösen

Kronohemmanet i Lösen beboddes under 1600-talet av bonden Ofred Olofsson. Ofred dog då han var något över 70 år, i mitten av maj 1695. Han lämnade hemmanet i arv till sonen Håkan Ofredsson, som i sin tur senare överlämnade det till sin son Olof Håkansson, som vid farfaderns död var två månader.

På sommaren 1710 dog Håkan Ofredsson. Olof Håkansson fick nu tillsammans med modern Sissela Hansdotter ta hand om hemmanet i Lösen. Sissela Hansdotter levde till 1719.

Håkan Olofssons fädernegård var Dalby 28 (idag Dalby nr 1) och ligger strax söder om Lösens kyrka. Hur där såg ut på Olofs tid är svårt att säga. I en äldre jordebok får vi veta att gården 1671 hade betesmark för 6 kalvar, äng till 8 lass hö och åker till 32  $\frac{8}{4}$  skäppers utsäde i råg och korn.

Mangårdsbyggnaden revs på 1820-talet. Av ”rivetimret” uppförde Johan Larsson en stuga som han flyttade in i någon gång efter 1876.

Då Olof var 17 år gifte han sig med den 12 år äldre änkan Botil Olofsdotter. Han blev styvfar till tre barn som var något yngre än han själv. Äktenskapet med Botil välsignades efter hand med icke mindre än sju barn. Varav tre nådde vuxen ålder.

**Håkan** född 1713

**Barn** fött 1715?

**Kerstin** född 1717

**Karin** född 1719, död 1719

**Sissela** född 1721

**Efvart** född 1723?, död samma år

**Barn** fött 1726

Som 31-åring blev Olof Håkansson vald till riksdagsman för allmogen i Östra och Medelsta härad. Året var 1726. År 1731 blev han riksdagsman för alla fyra häraden i länet. År 1734 blev han vice talman och därefter avancerade han vidare till ordinarie talman och fungerade som sådan under sin största tid vid riksdagen, som sammanlagt blev 12 riksdagar.

Med sina egna och även med de tre styvbarnen har Olof levt i mycket gott samförstånd, vilket kan bero på dels att barnen gått med på fördelningen av mödernearvet 1742, utan föregående bouppteckning, dels av åtskilliga uttalanden i Olofs testamente.

Äldste sonen Håkan Olsson blev liksom fadern nämndeman och övertog efter hand dennes kommunala uppdrag samt så småningom även riksdagsmannaskapet. Han erhöll av fadern gården nr 31, belägen väster om Stubbetorpsvägen i Lösens by.

Kerstin blev gift med nämndemannen Lars Olsson i Dragdö (Dragda), Ramdala. Sissela, som man tror har stått faderns hjärta närmast, gifte sig med Jon Larsson på Fejö. Även hon fick en gård med sig i boet.

Fri från bekymmer och sorger för sin familj var dock inte Olof. Botil orsakade en del svårigheter, då hon år 1727 av häradsrätten fick vitesföreläggande för att hon och fjärdingsmannen Nils Olsson sinsemellan av någon orsak inte kunde hålla fred. Botel angavs också att under Olofs bortovaro ha haft otillbörligt förhållande med en båtsman.

År 1742 blev Håkan angiven som fader till ett oäkta barn.

Döttrarna gick också rätt tragiska öden till mötes. Sissela råkade på nyåret 1751 under sömnen kväva sin 12 veckor gamla dotter och själv dog hon fem år senare, endast 35 år gammal, i döden följde en späd son. Flera av Kerstins barn torde ha varit klena och om hennes egen död berättar kyrkoboken: "Den 25 februari 1759 begrovs nämndemannen Lars Olssons hustru Kerstin ifrån Dragdö 42 år gammal, dog efter barnafödelsen, sedan fostret av fältskären blivit henne styckvis fråntagit". Ur födelseboken.

Hustru Botel dog 1742. Olof ingick nytt äktenskap år 1746 med Britta Katarina Timell.

I detta äktenskap föddes tre barn, som alla nådde mogen ålder, men

**Kristina** född 1753, var klen vid födelsen.

**Anders** född 1749 ägnade sig åt den juridiska och administrativa banan.

**Karl** född 1750 ägnade sig åt det militära.

Under sina år vid riksdagen och andra uppdrag tjänade Olof en stor förmögenhet. Han hade stora summor placerade i industrin.

Han lånade också ut stora summor till bönder i bygden, särskilt då vid deras gårdsköp. I vissa fall fungerade han som procentare.

Olof avled den 18 november 1769 i Stockholm. Han hittades död i sin säng. Ensam under natten hade han lämnat detta liv, som onekligen varit märkligare och arbetsfylldare än de flesta.

Den 24 november skedde begravningen i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Han var beledsagad av ridderskapet, företrädare för adeln-präster-och borgarståndet. Han var sörjd och saknad av hela allmänheten.

Denna ståtliga ärebetygelse var säkerligen inte given någon annan bonde dittills.

Den 24 februari 1770 kom Olof Håkanssons kvarlevor till Lösens kyrka för att begravas. Han fick sitt vilorum under valven i hembygdens kyrka.

Innan ännu Olofs kvarlevor återkommit, avled med tre veckors mellanrum två av hans barn i senare giftet, Karl och Kristina. År 1772 dog även Håkan Olsson.

Hur stor Olofs efterlämnade förmögenhet var, kan man inte med bestämdhet säga, då bouppteckningen är förkommen. Man tror dock mellan 6-700.000 d s m.

Olofs änka avled 1780. Anders avancerade till lagman, Gustaf III:s betrodde rådgivare och finansminister, landshövding i Blekinge och president i Kommerskollegium, adlades och baroniserades. Anders gick ur tiden 1813 utan arvingar.

Det har spekulerats i om Olof Håkansson lämnade några ättlingar efter sig, som kunde föra arvet och rikedomerna vidare. Någon befarar att släkten dog ut i och med Anders af Håkansson. Så var nog inte fallet. Vid Anders frånfälle bör arvet enligt lag gå till de då levande syskonbarnen.

---

Olof Håkansson's barn bildar i förteckningen vars en stam som är angiven med resp förnamnets begynnelsebokstav. Varje generation tecknas med en siffra och även ordningen inom syskonkullen för de som finns utredda.

---



Dalby Gård nr. 28.



Dörrklinka

**Bonden från Lösen som fick stryk i riksdagen**

## Ur "Sällsamheter i Blekinge av Mats Bramstång

Den politiska bondekungen som med kraft kunde slå handen i bordet hos herrarna i Stockholm och som krydda sitt manliga tal med mustiga eder. Det var karlatag, som kunde behövas under frihetstidens blodlösa käbblande.

Innan blekingarna kom under svenskt välde behandlades bönderna under dansktiden med kontinental hårdhet och var på sina håll så gott som livegna. Att de skulle få göra sin röst hörd i politiska sammanhang var naturligtvis en tanke som inte föresvävat makthavarna. Men efter 1658 blev det alltså möjligt. Flera myndiga riksdagsledamöter utgick från Blekinge. Och till de kraftfullaste hörde denne Olof Håkansson.

Efter sju år vid riksdagen blev han utsedd till bondeståndets talman. Längre undvek han att ta ställning mellan de båda partierna hattar och mössor. Men år 1751 tvingades han ta hatt på sig.

År 1755 fick han utkämpa en stormig riksdag där han kom i häftig konfrontation med anhängare till hovpartiet. Vid ett tillfälle blev han svårt skymfad, slagen och hotad med att bli utkastad genom fönstret. En händelse som uppmärksammades i hela landet.

Det var några av böndernas ledamöter som tyckte att Olof Håkansson inte var värdig att vara deras talman och därför krävde de hans avgång. Tumultet uppstod i plenisalen under pågående riksdag. De förbittrade ledamöterna använde sig av knytnävarna och gav på Olof Håkansson med. Axel von Fersen och några talmän har hört oväsendet från sina rum och rusat till plenisalen för att undsätta och rädda Olof Håkansson ur tumultet.

## Sonen Håkan Olufssons (Olsson) ättlingar

Håkan blev angiven som barnafader till ett oäkta barn som blev fött 1742, en son som fick namnet **Oluf Olsson**.

Håkan gifte sig med Karin Larsdotter. I äktenskapet föddes många barn, minst åtta, tre av dem nådde vuxen ålder.

**Kerstin Håkansdotter** f. 1744. **Lars Håkansson** f. 12/6 1752, **Anders Håkansson** f. 11/9/6 1758.

Av **Håkan Olssons** H.1. oä son har inte gjorts några efterforskningar

H.2 **Lars Håkansson** gifte sig första gången med Kierstin Gisesdotter. Med henne fick han tre barn.

H.2.1 **Karin** f 1776,

H.2.2 **Håkan** f 1778,

H.2.3 **Annicka** f 1781.

Hustru Kierstin avled endast 23 år gammal.

Lars andra äktenskap ingicks 1786 med Kierstin Andersdotter från Stubbetorp. Året därpå föddes deras enda barn

H.2.4. **Olof**.

Lars avled den 8 april 1788 av bröstfeber och huvudvärk, 36 år. Han titulerades vid den tiden som riksdagsman. Lars och hans ättlingar är spårlöst borta ur bokföringen. Har sökt i arkivalierna fram till 1810.

H.3. **Anders Håkansson** bebodde Stubbetorp. Hans första hustru var Estre Månsdotter. I äktenskapet med henne föddes fyra barn

H.3.1. **Håkan** f 1779,

H.3.2. **Ola** f 1781,

H.3.3. **Karin** f 1783. Dog 7 juni 1796.

H.3.4. **Sven** f 1785.

Av dessa barn vet man att det troligen endast var Håkan som överlevde barndomsåren. Estre dog av blodgång 1790.

Mellan åren 1783 och 1785 lär familjen ha flyttat till Lösen. Här gifte Anders om sig med Kjerstin Svensdotter. I det senare äktenskapet föddes sex barn varav endast

H.3.5. **Carl** f 1794, och

H.3.6. **Anders** f 1795 överlevde de första 15 levnadsåren. (Se hfl. 2591) Carl flyttade utomlands. Död i Holland 1817.

H.3. Anders Håkansson noterades under sin levnad som nämndeman.

En son Måns ingick i familjen, han måste tillhöra enkan Kjerstin Svensdotter då det inte fötts någon med det namnet inom Anders två äktenskap.

Sonen H.3.6. **Anders Andersson** övertog Lösen 28 11/24. Han gifte sig med Maria Petersdotter f 7 sept. 1796 i Fridlevstad socken. De i sin tur fick en son

H.3.6.1 **Anders** f 1820, som dog några dagar gammal.

Anders Andersson och Maria flyttade till Torhamns socken 1821. I hfl står att Anders inflyttat från Rödeby 1827. Han levde då tillsammans med sin mor gårdsquinnan Kerstin Svensdotter . Anders titel var dräng.

(H.3.1. Håkan Andersson f 1779 och H.3.6. Anders Håkansson f 1795 borde finnas i arkivalierna, då inte deras döddata påträffats.)

Håkan Olssons dotter H.4. **Kerstin Håkansdotter** var gift med nämndemannen och senare riksdagsmannen Pär Månsson i Lösen. Barn:

H.4.1. **Botill Pärsdotter** f 1770

- H.4.2. **Håkan Pärsson** f 1772
- H.4.3. **Karin Pärsson** f 1775
- H.4.4. **Ola Pärsson** f 1778
- H.4.5. **Christina Pärsson** f 1779
- H.4.6. **Kjerstin Pärsson** f 1782
- H.4.7. **Sven Pärsson** f 1784, dog 1789
- H.4.8. **Sissa Pärsson** f 1787, dog 1788
- H.4.9. **Anders Pärsson** f 1791

Pär Månsson dog 7 juli 1798 av bröstfeber och gickt. Kerstin Håkansdotter dog den 8 december 1809 av en tärande sjukdom. Hon var då 64 år.

Ur Kerstin Håkansdotters bouppteckning 1810

År 1810 den 25 och 26 jan. inställde sig undertecknade uti framlidne Riksdagsmannen och nämndemannen Pehr Månssons enka Kjerstin Håkansdotter i Lösen sterbhus, för att efter vederbörandes anmodan förrätta laga bouppteckning efter bemälta enka vilken efterlämnat följande fem stycken barn nämligen myndige sonen bonden **Håkan** i Stubbetorp, sonen **Anders** 18 år gammal. Döttrarna **Botill**, gift med bonden och kyrkovärden sedermera även nämndemannen Åke Hansson i Stubbetorp. **Karin** med bonden Benjamin Bengtsson i Kropp och **Kjerstin**, enka efter bonden Håkan Johnsson i Westra Rödeby alla närvarande härvid tillstädes alla förbenämnde arvtagare jämte de gifta döttrarnas män och att biträda omyndiga Anders Pehrsson hans farbror John Månsson i Binga.

Tillgångarna 1.105:- R sm.

H.4.1. **Botill Pehrsson** man Åke Hansson var född i 1770 i Rödeby socken. De var bosatta på Stubbetorp nr 9 och brukade 5/8 mtl.

Vidare uppgifter är inte framtagna

H.4.2. **Håkan Pehrsson** f 4 febr 1772 residerade Stubbetorp nr 14. Han var gift med Annika Nilsson f 1782 också i Lösen.

Deras barn

H.4.2.1. **Olof** f 10 maj 1807, Bonde i Stockebromåla från 1852. Gift m Ingrid Maria Åkesd.

H.4.2.2 **Kerstin** f 12 nov. 1809. Flyttat till Kristianopel.

H.4.2.3. **Karin** f 8 juni 1810. Flyttat till Sanda 1857.

H.4.2.4. **Estrid** f 26 dec. 1812. Flyttat till Kristianopel.

H.4.2.5. **Anders** f 31 okt. 1815. Flyttat till Ramdala 1845.

H.4.2.6. **Peter** f 20 mars 1822, dog den 13 mars 1823.

H.4.2.7. **Anna Stina** f 15 juli 1823.

I hfl 1845 titulerades Håkan Pehrsson för f d nämndeman.

Håkan Pehrsson dog den 4 febr 1859.

Håkan Perssons son **Olof Håkansson** vigdes 1833-06-30 med Ingrid Maria Åkesdotter från Sötevallsryd f. 1807-06-24. Deras barn:

H 4.2.1.1. **Sofia Charlotta** f 11 maj 1834 i Stockebromåla, giftmed Olaus Larsson 1852.

H 4.2.1.2. **Charlotta Dorotea** f. 30 juli 1835 i Stockebromåla, gift med Anders Andersson.

H 4.2.1.3. **Carl August** f. 17 juli 1838 i Stockebrom. Gm Hanna Sofia Petersdotter.

H 4.2.1.4. **Hanna Maria** f. 18 okt. 1840 i Stockebrom. Gift med Carl Olof Petersson.

H 4.2.1.5. **Agneta Christina** f. 31 juni 1843 i Stockebrom. Gift m. Per Vennerberg.

Håkan Perssons son **Anders Håkansson** f 1815 flyttade till Berntorp 1845 och gifte sig med enkan Elin Larsdotter f 8 nov. 1811 i Ramdala. Hon hade en son i första äktenskapet som hette Per August Larsson som senare gifte sig till Torstäva.

Elin Larsdotter dog den 6 maj 1869.

Anders Håkansson gifte om sig den 15 dec. 1869 med pigan Annette Salomonsdotter f 10 sept. 1835 i Lösen. I äktenskapet föddes två barn:

H.4.2.5.1. **Maria** f 16 april 1870, ingen efterforskning.

H.4.2.5.2. **Carl** f 26 april 1872.

Bonden **Carl Andersson** gift med Signe Åkesdotter f 25 dec. 1875 i Torstäva.

Son H.4.2.5.2.1. **Ernst Andersson** f 9 sept. 1902 i Berntorp.

Son H.4.2.5.2.2. **Nils Andersson** f 1905.

Bonden Ernst Andersson var gift med Ragnhild Persson f 21 juli 1908 i Torstäva. De gifte sig 20 juli 1928. Deras barn:

H.4.2.5.2.1.1. **Lars Andersson** f 23 aug. 1928,

H.4.2.5.2.1.2. **Anna Karolina Andersson** f 9 jan. 1932,

H.4.2.5.2.1.3. **Signe Ragnhild Andersson** f 24 aug. 1937,

H.4.2.5.2.1.4. **Olof Ingvar Andersson** f 25 nov. 1942.

H.4.2. Håkan Pehrsson övriga barn vet man ej något om.

H.4.3. **Karin Pehrsson** var gift med Bonden Benjamin Bengtsson i Kropp född 1762.

Deras barn:

H.4.3.1. **Bengt Benjaminsson** f 12 april 1794

H.4.3.2. **Ingri Benjaminsdotter** f 16 dec. 1796

H.4.2.3. **Anna Stina Benjaminsdotter** f 2 dec. 1798

H.4.2.4. **Pehr Benjaminsson** f 11 febr 1800, dog den 4 april 1831.

H.4.2.5. **Håkan Benjaminsson** f 11 juli 1803

H.4.2.6. **Christina Benjaminsdotter** f 23 april 1806

H.4.2.7. **Samuel Benjaminsson** f 20 aug. 1808

H.4.2.8. **Kjerstin Benjaminsdotter** f 15 jan. 1811

H.4.2.9. **Ester Benjaminsdotter** f 22 juni 1813

H.4.2.10. **Salomon Benjaminsson** f 26 jan. 1820

Familjen flyttade till Ölgersjö år 1822. Någon gång mellan 1824-28 köpte de Stubbetorp nr 12.

H.4.6. **Kjerstin Pehrsson** gifte sig med bonden Håkan Johnsson från W Rödeby.

Vidare efterforskningar är inte gjorda.

H.4 Kierstin Håkansdotters son H.4.9. **Anders Pehrsson** gifte sig med Maria Christina Månsdotter från Ramdala f den 19 okt. 1793. Hon kom till Lösen 1814 där Anders och hon bosatte sig.

Deras barn:

H.4.9.1. **Pehr** f 12 juni 1816 i Lösen. Gift m Gustava Holmberg f 1822, son Claes Pehrsson f. 1846, dotter Maria f. 1848, Claes son Emil Claesson.

H.4.9.2. **Olof** f 28 april 1818 i Lösen

H.4.9.3. **Christina Maria** f 30 jan. 1821 i Lösen

H.4.9.4. **Håkan** f 22 april 1823 i Lösen

H.4.9.5. **Ingrid Maria** f 24 mars 1827 i Lösen, Dog 17 jan. 1828.

#### **Dottern Kerstin Olofsdotters ättlingar**

Olof Håkansson's dotter Kerstin gifte sig med änklungen- och nämndemannen **Lars Olsson**, som var född i Clemedzmåla. De bodde först i Beseboda, Augerums socken. Lars var änkekman efter äktenskap med **Kierstin Andersdotter** från Beseboda, som dog i barnsäng den 19 juli 1737 då deras son **Nils** föddes. Sonen levde troligen ca två månader. Deras övriga barn var:

**Anders** f. 3 okt. 1725, Per Olufssons hustru i Appelås, Bengta bar honom vid dopet. Lars Nilsson, Olof Håkansson i Lösen och Jöns J... i S. var också med.



**Olof** f. 7 juli 1728, dog 2 år gammal. Vid dopet var någon från Lösen med och Olof Håkansson från samma by.

**Kerstin** f. 25 nov. 1730.

**Olof** f. 2 nov. 1734. Vittnen var Pär Olufsson i Flakulla, Mårten Olufsson i Clemedzmåla.

Lars Olsson hade alltså de överlevande barnen Anders, Kerstin och Olof i 1:a giftet med **Kerstin Andersdotter**. I andra äktenskapet med **Kerstin Olofsdotter** föddes:

K.1. **Håkan** f 31 jan. 1739 i Beseboda. Död innan nov. 1743.

K.2. **Sissa** f 25 febr. 1740 i Beseboda. Gift med Olof Nilsson i Fabbemåla.

K.3. **Karin** f 29 dec. 1741 i Beseboda. Död i unga år.

K.4. **Håkan** f 25 nov. 1743 i Beseboda. Övertog senare föräldragården i Dragdö.

K.5. **Nils** f 4 jan. 1746 om morgonen i Dragdö. Dog då han var 15 veckor gammal.

K.6. **Maria** f 29 jan. 1747, Dragdö. Senare gift med Anders Olsson i Yttre Tång.

K.7. **Botill** f 25 maj 1749, Dragdö. Senare gift med Sven Holjersson i Alnaryd, Tving.

K.8. **Per** f 5 april 1751. Död 1773, Dragdö, 22 år gammal.

K.9. Evt. **Anders** f 1754, död 16 okt. 1779, Dragdö, 25 år gammal.

K.10. **Kerstin** f 20 mars 1756 i Dragdö. Gift med Bonden Olof Persson i Mörtön

---

Olof Håkansson nämner i sitt testamente att han fördelat förmögenheten till sina barn och att Kerstin fått både penningar och persedlar från sitt föräldrahem samt sitt modernearv. Kerstins efterlämnade barn kom vidare att få dela på 1.000 dahler Smt efter Olofs död. Kerstins mor dog 1742 och någon gång efter 1743 flyttade familjen till Dragdö i Ramdala.

Efter fördelningen till de tre äldsta barnen var Olofs ambition att skaffa sönerna Anders och Carl två större sammanhängande egendomar. Ett led i denna strävan var att inköpa gårdar som Olof lånat pengar till bl a Beseboda. Under inflationskrisen 1767 klarade ägarna inte upp sina egendomsaffärer. Kerstins föräldrar hade säkert ett finger med i spelet vid bytet från Beseboda till Dragdö.

-----  
 I vigselnotisen den 13 okt. 1723 för Lars Olsson och Kierstin Andersdotter står att Lars kom från Clemedzmåla och Kierstin från Beseboda i Augerum. En tänkbar fader kunde var Olof Mattisson. Ev. moder till Olof, Ingri Hindriksdotter, morfar nämndeman Hindrik Andersson i Clemedzmåla.

En annan Lars fanns i Ölgersjö f. i juli 1705 av Olof Jonsson och Erika? Jonsdotter. Fadder Lars Olsson på Fejö. Jon Pärsson, Pär Jonssons hustru i Ölgersjö, Sissa.

Det finns inget döddata för Lars Olsson i Ramdala eller närliggande socknar. Däremot en Lars Olsson från Idehult, dog 1769.

---

Lars Olssons barn från 1:a giftet var

**Anders Larsson** f. 1725. Han blev nämndeman och bosatt i Älmteryd. Han var gift först med Giertrud Aronsdotter som dog den 3 jan. 1784, 68 år gammal. Begr. 11 jan.

Anders gifte om sig den 5 febr. 1785, 15 dagar innan han själv dog, den 20 febr. 1785, 60 år gammal.

Föremålet för giftermålet då var Pig. Elin Pehrdsdotter.

ST 1780 nr 5

År 1785, 21 februari blev uppå begäran Laga **Bouppteckning** företagen å den egendom som befanns uti sterbhuset efter avlidne före detta nämndemannen **Anders Larsson** i Älmteryd,

vilken egendom var fallen till Laga delning emellan dess kvarlåttna änka hustrun **Elin Persdotter** och avlidne mannens hel och halvsyskon nämligen samsystem **Kerstin Larsdotter** gift med Bonden Måns Håkansson i Sibbamåla, halvbrodern **Håkan Larsson** i Dragda, system **Sissa Larsdotter** gift med nämndemannen Olof Nilsson i Fabbemåla, **Maria Larsdotter** gift med Anders Olsson i Yttre Tång, **Botill Larsdotter** gift med Sven Holjersson i Alnaryd, Tving, **Kertin Larsdotter** gift med Olof Persson Mörtön, samt infunno sig avlidne Anders Larssons förra och numera för ett år sedan avlidna hustru **Gertrud Aronsdotters** arvingar som var hennes hel och halvsyskonbarns barn nämligen sambroderbarnen bonden Jon Andersson i Älmtamåla och Gertrud Andersdotter gift med bonden Olof Andersson i Granhult och Maria Andersdotter gift med Håkan Månsson i Inglatorp, samsyskonbarnen bonden Nils Nilsson i Strågeryd, Maria Nilsson gift med Anders Jonsson i Ödemåla, Elin Nilsson gift med Båtsmannen Olof Ungersven i Porsgöl, Kerstin Nilsson gift med skomakaren Lars Hansson i Germundsmåla, Gertrud Nilsson gift med skomakaren Sven Hansson i Klemetsmåla som anmälde sig att vilja taga arv samt halvbroderbarnen som är Anders Persson i Bränderås, Lars Persson på Hästö, volontären Hans Modig, båtsmannen Per Niss som tillika vilja taga arv efter dess mor-och fadersyster, som de icke skolat utfordrat förrän Anders Larsson och dess förra hustru Gertrud Andersdotter av den 5 augusti 1766 upprättade testamente.

**Kerstin Larsdotter** var gift med Bonden Måns Håkansson i Sibbamåla.

**Olof Larsson** vigd i juli 1767 med Maria Nilsson från Bäckareboda. Maria Nilsson var dotter till Nils Larsson och Bengta Olsdotter.

Olof och Maria bosatte sig i Stockebromåla.

Deras barn: **Lars** f 1770, **Sven** f 1771, **Håkan** f 1772, **Jöns** f. 1774, d 1774, tvillingar **Åke** och **Ola** f. 1777, Ola d. 1784, **Nils** f. 1779, **Jonas** f 1780, dog -84, **Ingri** f 1782, **Fredrika** f 1784, dog -84.

Vid barnens dop var bl a Olofs halvbroder Håkan Larsson och hans hustru Kerstin Nilsson i Dragdö flitigt anlitate som faddrar. Även en Håkan Larssons hustru Annika Jonsdotter i Stockebromåla, och Måns Jonassons hustru moster Kjerstin Nilsson i Kråkerum, Nils Jonassons hustru Elin Svendsdotter i Sötevallsryd. Morbror Sven Nilssons hustru Maria Nilsson i Beckareboda, Nils Larsson i Beckareboda.

Ola och Maria dog med bara ett par dagars mellanrum. Ola den 12 april 1787 och Maria i barnsbörd två dagar senare. De hade varsin begravningsdag Ola den 15 och Maria den 18 april.

Vid bouppteckningen fick de efterlevande sönerna 182:24 medan dottern Ingri fick hälften 91:12.

Lars och Kerstins förstfödde K.1. **Håkan Larsson** dog som späd.

K.2. **Sissa Larsdotter** f 1740, alltså deras äldsta dotter gifte sig 1757 med Ola Nilsson f 1735 i Fabbemåla. De bosatte sig i här och blev byn trogen resten av sina liv. Ola son till Nils Olsson (Olofsson) f 1685, d 20/2 1752. Gift m. Berta.

(Nils Olsson är troligen inflyttad till Fabbemåla vid 1730-talet och bodde sannolikt i Granhult innan. Kan möjligtvis Jana vara en dotter?)

Någon gång runt 1770-talet blev Ola Nilsson nämndeman.

Deras barn var:

- K.2.1. **Nils** f 1759. Vittnen vid dopet Nils Olssons hustru Gunnil Nilsson i Flakulla.
- K.2.2. **Måns** f 1763, g.m. Anna Persdotter f 1765. Utfl till Sverdsmåla
- K.2.3. **Kierstin** f 1766. Dopvittnen Nils Larsson i Bäckareboda. Gm. Måns Svensson f 1769.
- K.2.4. **Jonas** f 1769
- K.2.5. **Marja** f 1773. Dopvittnen Anders Olssons hustru Maria Larsdotter.
- K.2.6. **Berta** f 4/1 1777 G.m. Håkan Persson f 1786. B. i Christianopel, till Fabbem.1814.
- K.2.7. **Lars** f 20/9 1779
- Ola Nilsson avled den 2 jan. 1806 och Sissa Larsdotter dog 9/6 1814.

K.2.1 **Nils Olsson** lär ha avlidit i 40-50-års åldern utan att ha fått några arvingar.

K.2.2. **Måns Olsson** gifte sig så småningom med Anna (Carlsdotter) Persdotter f 1765 troligen från Granhult. De bodde i Svärdsåla den första tiden men bosatte sig senare i Lilla Bäckareboda.  
De fick inga egna barn, men då Måns broder Jonas dog, tog Måns och Anna hand om hans son Olof.

K.2.3. **Kerstin Olofsdotter** gifte sig 1796 med Måns Svensson född i Flakulla 1769. De bosatte sig i Fabbemåla, troligen på Kerstins föräldrars gård.  
De fick heller inga barn som kunde ta över. Kvarlåtenskapen gick till systemen Bertas döttrar. Måns dog innan år 1813, då han var struken i husförhörlängden.  
Kerstin dog i lungrot den 24 maj 1828. Barn: Annika f 1/3 1797?

K.2.4. **Jonas Olsson** gifte sig den 24 maj 1806 med Elin Nilsson från Svärdsåla i Kristianopels socken. De bodde ibland i Svärdsåla och ibland i Fabbemåla. Stämmer inte?  
Elin och Jonas dog båda då deras enda barn sonen Olof f 10/3 1809 var helt liten.  
Det blev farbrodern Måns som fick ta hand om Olof som flyttade med till Bäckareboda och växte upp där. Här finns Olof kvar 1830.

K.2.5. **Marja Olofsdotter** gifte sig med Håkan Olsson f 1772 i Granhult. Håkan var son till Olof Andersson och Gertrud Andersdotter. De vigdes år 1802.  
I familjen föddes en son Jonas den 14 juni 1802, som är död 5/2 1823, Vid Marias död i mars 1830 finns inga bröstarvingar. Marja dog i vattusot.

K.2.6. **Berta Olofsdotter** ingick äktenskap med Håkan Persson f 1785 i Beckareboda. De bosatte sig först i Flyeryd, Kristianopel 1810. Men 1816 var de tillbaka i Ramdala socken och Fabbemåla.  
I Fabbemåla dog Håkan Persson den 10 mars 1817.  
Innan dess hann familjen utökas med två flickor: Maria och Kjerstin.

### ”Hundratuseendalerspojken”

Hundratuseendalerspojken var **Johan Adolf Håkansson** f 1836-02-03 i Granhult.  
Hans föräldrar var Håkan Olsson f 1772-08-01 i Elmtamåla, Lösen, och Sissa Bengtsdotter f. 1805-09-20 i Granhult.  
Man har undrat över var öknamnet kommit ifrån. Man tror det härstammar från den förmögna släkten Olof Håkansson i Lösen.

**Håkan Olsson** f. 1772 var tidigare gift med Olof Håkanssons dotterdotter dotter Marja Olofsdotter f.1773 i Fabbemåla, hon dog i mars 1830. Utan bröstarvingar.

Håkans föräldrar Nämndemanen **Oluf Andersson** f. 1745-04-12 i Kristianopels socken och **Gertrud Andersdotter** f. 1756 i Lösen, (det finns även uppgifte om att hon skulle vara f. 1746, nästan omöjligt).

I vigselnotisen står: ”1769 22 okt. vigda i Augerums kyrka Bonddrängen och hemansåbon Oluf Andersson från Granhult i Ramdala socken. Pigan Gertrud Andersdotter i Elmtamåla, med vilken son till ----- samman oä.”

Oluf Anderssons familj bodde vid Håkans födelse 1772-08-01 i Elmtamåla, Lösen. Men flyttade senare till Granhult i Ramdala.

(Den 7:de aug. döptes Håkan av kyrkoherden Anders Thörn.)

Håkan Olsson hade bl.a. syskonen Sissa f. 1774 och Anders f. 1782. Anders blev bonde i Granhult.

Håkan Olsson gifte om sig den 17 jan. 1833 med Sissa Bengtsdotter f. 1805-09-20 i Granhult. De fick två söner varav den äldste dog i mycket unga år.

**Johan Adolf Håkansson** f 1836-02-03 i Granhult ”**Hundratusedalerspojken**” kallad överlevde barndomen och gifte sig 1877 med **Elin Maria Olsdotter**.

**Anders Larsson** och hans dåvarande hustru Gertrud Aronsdotter var med vid de två dopen. (Anders Larsson var dotterson till Olof Håkansson i Lösen.) Son till Kerstin i första giftet. Gertrud Andersdotter var brorsdotter till Gertrud Aronsdotter.

**Sissa Bengtsdotters** föräldrar var **Bengt Trulsson** f. 1781-10-21 i St. Rom, Torhamn. Bengt var son till **Truls Svensson** och hans hustru **Cissa Bengtsdotter** i St. Rom.

Sissas faddrar var Isac Johansson och hans hustru Elin Månsdotter i Granhult. Modern var då 27 år.

**Bengt Trulsson** är tydligen omgift 1831-12-31 med **Ingjerd Andersdotter** Vallby? Bengt hade tidigare varit gift med **Maria Månsdotter** f. 1777.

Några av deras barn: Elin f. 1803, Sissa f. 1805, Måns 1812, Anneka f. 1809, Christina f. 1714, Johanna f. 1817.

Bengts bror **Olof Trulsson** f. var gift med Olof Håkansson i Lösen barnbarns barn Karin Håkansdotter.

Håkan Olsson och Sissa Bengtsdotter fick två barn tillsammans:

**Olof** f. 1833-06-29 i Granhult, död 1843-02-23 ibid.

**Johan Adolf** f. 1836-02-03 i Granhult. ”Hundratusedalerspojken”

Håkan Olsson avled 1840-12-23 i Granhult. Sissa Bengtsdotter begärde frejdebetyg 1843-02-05 som häktad för stöld. Enligt Östra Häradsrätt siktad (=misstänkt) för delaktighet i stöld 1843-11-24. (Inget protokoll från domstolen finns!)

Hon gifte om sig 1844-05-31 med Sven Pettersson (f. 1816-01-19 i Jämjö). De fick tre barn som alla dog i späda ålder.

Familjen flyttade till Räfsmåla 1858. Sissa Bengtsdotter avled 1861-07-02.

Johan Adolf var släkt med Olof Håkansson från flera håll, och därmed fler-arvsberättigad. Trots en stor förmögenhet dog Johan Adolf 1913-01-03, i det närmaste barskräpad.

K.2.6.1. **Maria Håkansdotter** f 2 april 1810 i Flyeryd hon ingick äktenskap 1826 med kronofjerdingsmannen Nils Håkansson f 23 april 1793 i Kristianopel. De bosatte sig i Fabbemåla.

Maria Håkansdotter och Nils Håkansson var alltså bosatta i Fabbemåla. Deras barn var:

K.2.6.1.1. **Anna Catarina Nilsson** f 5 febr 1830

K.2.6.1.2. **Johanna Christina Nilsson** f 5 okt. 1831

K.2.6.1.3. **Ingrid Helena Nilsson** f 4 mars 1834 (ogift, sinnessjuk)

K.2.6.1.4. **Annica Maria Nilsson** f 17 mars 1836

K.2.6.1.5. **Carolina Nilsson** f 31 aug. 1839, gift 16/7 1864 med Henric Olsson i Olsäng. Nils Håkansson dog den 5 nov. 1841. Han var funnen död i Fabbesjön.

Maria Håkansdotter gifte om sig med sin syssling bonden K.4.8.3. **Håkan Andersson** f 1817 i Dragdö. (Håkan Larssons sonson) Han kom till Fabbemåla 1844.

År 1843 födde Maria Håkansdotter en o ä dotter

K.2.6.1.6. **Sophia Charlotta ev Jönsdotter** f 5 juni 1843.

Maria och Håkan Anderssons barn:

K.2.6.1.7. **Henrik August Håkansson** f 4 aug. 1844, gift med Carolina f 1843. Bosatta i Fabbemåla.

K.2.6.1.8. **Peter Magnus Håkansson** f 1 nov.1846. Gift m. Elina Andersdotter f 20/2 1851 i Flakulla. Död 17/12 1883. Barn: K.2.6.1.8.1. **Ernst Vilhelm** f 4/11 1875, g.m. Kerstin Charlotte Holmberg f. 14 juli 1878. Dotter: Olga, g. Albjelke.

K.2.6.1.8.2. **Anna Charlotte** f 28/8 1878.

K.2.6.1.8.3. **Walfrid** f 26/6 1880,

K.2.6.1.8.4. **Theodor** f 20/9 1881. Ett barn f 17/12 1886,död 28/12 samma år.

Peter Magnus omgift 1885 med Tilda Gustafsdotter f 20/10 1858 i Gullabo församling.

Deras barn: K.2.6.1.8.5. **Ingeborg Elin** f 4/1 1886,

K.2.6.1.8.6. **Carl Frithiof** f 9/7 1888,

K.2.6.1.8.7. **Johan Edvin** f 27/2 1892, död 1972,

” b. **Gustaf** f.1 okt. 1894, död 1978.

K.2.6.1.8.8. **Albin** f 1900,

K.2.6.1.8.9. **Olof** f 1906.

K.2.6.1.9. **Emelie Sophie Håkansdotter** f 1 maj 1849. G.m. B. Claes Persson i Stockebromåla. f 1846. Deras barn:

K.2.6.1.9.1. **Hulda Marie** f 1874, K.2.6.1.9.2. **Victor Emanuel** f 1878, K.2.6.1.9.3. **Selma**

**Sofie** f 1880, K.2.6.1.9.4. **Per Emil** f 1882, (Vallby) K.2.6.1.9.5. **Anna Elisabeth** f 1885,

K.2.6.1.9.6. **Agda Mathilda** f 1888, K.2.1.9.7. **Vilhelm och Bertha** f:a 1891, Vilhelm död 10 dagar gammal.

K.2.6.1.10. **Carl Alexius Håkansson** f 17 juli 1851. Lysn. -75 Betty Larsdotter i Flakulla.

Deras barn: K.2.6.1.10.1. **Anders Hjalmar** f 27/8 1875. Till USA 1893.

K.2.6.1.10.2. **Charlotta Maria** f 10/11 1876. K.2.6.1.10.3. **Agnes** f 20/10 1879.

K.2.6.1.10.4. **Gerda Matilda** f 11/5 1883. K.2.6.1.10.5. **Carl Frithiof** f 29/9 1885.

K.2.6.1.10.6. **Hilding Viktor** f 3/12 1888, död 28/4 1889. K.2.6.1.10.7. **Kjerstin** f 10/11 1890, död 10/6 1894. K.2.6.1.10.8. **Anna** f 20/4 1893.

K.2.6.1.11. **Johan Alfrid Håkansson** f 18 juli 1855.

K.2.6.2. **Kjerstin Håkansdotter** f 1812, gifte sig den 29 nov.1838 med kyrkoherde och änkemannen Johan Fredrik Elmlund f 1781 verksam i Kristianopol. Deras barn:

K.2.6.2.1. **Emelie Charlotte H.E.M.B. Elmlund** f 16 sept. 1840

K.2.6.2.2. **Erika Eulalia Emerentia Elmlund** f 23 jan. 1842

K.2.6.2.3. **Bror Nils Emil Samuel Elmlund** f 10 april 1845

K.2.6.2.4. **Ingeborg Alma Götilda Elmlund** f 21 maj 1849

K.2.6.2.5. **Bror Sven Johan E. Frithiof Elmlund** f 4 juni 1851, dog 5 mars 1852.

K.2.6.2.6. **Josef Oscar Svante I Elmlund** f 27 april 1853

.....  
 Johan Fredrik Elmlund tillhörde en blekingsk släkt. Farfadern var bonden Frenne Nilsson, ”Frände i Hagen.” Ägare till 1/8 hemman i Elmtamåla-hage. ”Frände” blev stamfader till två generationer präster inom Lunds stift.

Två av hans söner blev präster, Nils Frende Elmlund och Sven Elmlund.

Nils blev kyrkoherde i Sörby församling i Västra Göinge härad. Två av hans söner gick i faderns fotspår. Den ene Karl Gustaf Elmlund, gjorde sig känd på 1820-talet som en sträng botpredikant och kallade sig själv för ”en ropandes röst i öknen”. Hans bror Carl Fredrik

Elmlund led av fallandesot. Det sägs att han vid ett flertal tillfällen under predikan anfallits av sin sjuka. Så hände också under en provpredikan i Brönnestad.

Sven Elmlund utnämndes så småningom till kyrkoherde i Vankiva församling i Västra Göinge härad. Av hans barn blev Johan Fredrik kyrkoherde i Kristianopel och Josef kyrkoherde och prost i Vankiva. Sonen Samuel blev en framstående läkare och verkade bl a i Karlskrona som provinsialläkare.

Det sägs att Johan Fr under sina första år som prästvigd uppehöll sig i Blekinge och ”försakade varjehanda oreda inom församlingarna”. I Kristianopel anklagades han för åtskilliga mer eller mindre svåra ämbetsfel, det var Olof Andersson i Kärringaryd och dennes son Anders Olsson som stod för skriftliga anklagelser till Domkapitlets Consitorie med yrkande om hans avsättning.

Källmaterial: Majoren Ancarloo och hans penningar



Karta över Augerum-Lösen

Kirstin Olasdotter och Lars Olssons dotter K.3. **Karin Larsdotter**, har man inte funnit några noteringar om.



Del av karta över Byarna Lösen, Ölgersjö, Stubbetorp samt enstaka hemman Kropp etc. Kartan ritades 1751 av lantmätaren Conrad Isac Enström och blev 1758 delad av lantmätaren Gabriel Wickenberg.

**Nr 28 är Olof Håkanssons gård.**

Nämndeman K.4. **Håkan Larsson** i Dragdö f 1743, död 14/1 1814, var Lars och Kerstins son. Håkan gifte sig med Kerstin Nilsdotter f 23/7 1752 och övertog föräldragården i Dragdö. Kerstin var dotter till Nils Olsson och Gunnil Nilsdotter i Flakulla. Kerstin dog 1825 ?.



Några av Kerstins syskon var Måns f. 28 nov. 1747. Gertrud f. 1750. Faddra till barnen var Frenne Nilssons hustru i Hagen och andra Nilssöner i Fabbemåla.

Håkan och Kerstins barn var:

- K.4.1. **Kerstin Håkansdotter** f 1769, död 1770.
- K.4.2. **Sissa Håkansdotter** f 1771 gm. Nils Månsson
- K.4.3. **Lars Håkansson** f 1773, dog 1 v. gammal.
- K.4.4. **Nils Håkansson** f 1774, död som spädbarn
- K.4.5. **Olof Håkansson** \* f 1776, gift m Elin Andersdotter f 1792 Hejetorp.
- K.4.6. **Lars Håkansson\*** f 1777
- K.4.7. **Kerstin Håkansdotter\*** f 1779 (Olof Pettersson i Attanäs)
- K.4.8. **Nils Håkansson\*** f 1780
- K.4.9. **Karin Håkansdotter** f 1782, död 1 v. gammal
- K.4.10. **Maria Håkansdotter** f 1782, död 1 v. gammal
- K.4.11. **Karin Håkansdotter\*** f 1783 (Olof Trulsson)
- K.4.12. **Anders Håkansson** \*f 1785
- K.4.13. **Peter Håkansson\*** f 1788.

Håkan Larsson delade hemmanet i Dragdö på 3/8 mtl kronoskatte till sina söner Nils, Anders och Peter, varav Peter senare sålde sin del till brodern Nils.

Flickorna gifte sig till Thorhamn.

Vid Håkans död den 14 april nämns han som f d riksdagsman.

Bouppteckning finns i LK 346?

K. 4.2. **Sissa Håkansdotter** gifte sig med Nils Månsson i Sötevallsryd.

Nils Månsson var nämndeman och son till Måns Norberg/Pehrsson /Pettersson i Granhult. (Även Barbros anfader).

Peter Nilsson f. 1791-07-06 i Granhult, Ramdala

Anders Nilsson f. 1794-06-08 i Sötevallsryd, Ramdala

Olof Nilsson f. 1796-05-22 i Sötevallsryd, Ramdala

Kerstin Nilsson f. 1797-12-26 Sötevallsryd, Ramdala

Annika Nilsson f. 1800-03-30 i Sötevallsryd, Ramdala

**Kerstin Nilssons bouppteckning.** (Svärmoder till Nils Månsson)

”År 1823 ? den 11 juli inställde sig undertecknade uti Rom på begäran av hemmansägare Olof Svensson och hans hustru Carin (Sissa) Håkansdotter därstädes att förrätta Bouppteckning och värdering på kvarlåtenskapen efter dess avlidna moder och svärmoder riksdagsmannan.

Kerstin Nilsson ifrån Dragda som med döden avlidit den 29 sistlidne juni och i arv tillfaller dess efterlevande son bonden **Anders Håkansson** i Dragda samt avlidne nämndemannen

**Olof Håkansson** i Hejetorp omyndiga trenne barn 2 söner och 1 dotter, avlidne **Lars**

**Håkansson** ifrån Rödeby dotter **Annika Larsdotter** gift med bondemannen Gustaf

Pettersson i Askunga samt avlidne **Nils Håkansson** i Dragda omyndiga 4 barn 2 söner och 2

döttrar avlidne **Petter Håkansson** i Stensborg omyndiga son samt dottern **Kerstin** gift med

bonden Olof Pettersson i Attanäs och bemalte **Carin** gift med Olof Trulsson i Rom och

avlidna dottern **Sissa** dess efterlämnade söner **Anders Nilsson** och **Olof Nilsson** omyndiga

döttrarna **Kerstin** gift med bryggaren Hans Nilsson i Karlskrona och **Annika** gift med

sjömannen Olof Larsson i Stensborg. Och var närvarande följande arvingar bonden

Olof Trulsson och Olof Pettersson å sina hustrurs vägnar samt för Nils Håkansson i Dragda

omyndiga barn dess tillförordnade förmyndare Olof Andersson i Skarholm och för Lars

Håkansson i Rödeby dotters man nämndemannen Gustaf Pettersson samt avlidne dottern Sissa

son Olof Nilsson i Åby. Egendomen uppgavs av Olof Trulsson och hans hustru under Eds förpliktelse och företogs som följer.”

Sissa Håkansdotter dog av häftig feber 1801-12-05 i Sötevallsryd, Ramdala.

Nils Månsson gifte om sig med Gertrud Månsdotter f. 1783-04-11 i Flakulla, Jämjö.

Det föddes ytterligare 11 barn i det äktenskapet.

Barnen: **Sissa** f. 1803-01-15, **Maria** f. 1803-12-31, dog 1804-02-05. **Maria** f. 1805-03-02, **Holger** f. 1806-09-17, **Måns** f. 1808-02-01, **Lars** f. 1809-09-05, **Fredric** f. 1812-02-19, död 1817-04-21. **Peter** f. 1815-01-25, död 1830-06-25. **Fredrik** f. 1819-11-02. Dessa barn var födda i Sötevallsryd, Ramdala. **Anna Stina** f. 1822-05-28 och **Olaus** f. 1825-01-28 i Granhult, Ramdala.

Nils Månsson var inhyses i Sötevallsryd och Beckareboda innan han blev arrendator i Granhult. Han betecknades under åren 1823-27 som ”utfattig” och ”tiggare”.

Nils Månsson avled 1829-05-28. I hfl. 1830 står Gertrud Månsdotter upptagen som ”Inh enka”, och hon avled 1830-07-27

**K.4.5. Olof Håkansson** blev bonde i Hejetorp 1813-1818. Han verkade också som nämndeman. Olof var gift med Elin Andersdotter f 1792 i Säby. Hennes föräldrar var Anders Trulsson och Elin Andersdotter. Olof och Elin fick tre barn:

**K.4.5.1. Peter Olofsson** f 1811

**K.4.5.2. Anders Olofsson** f 1813

**K.4.5.3. Christina Maria Olofsdotter** f 1818

Olof Håkansson avled den 12 januari 1821. Vid bouppteckningen efter honom var släkten representerad som skyldemän för de omyndiga barnen. Olof Petersson från Attanäs, som var gift med fastern till barnen bevakade deras rätt tillsammans med kusin Olof Svensson i Rödeby. Förutom hemmanet i Hejetorp på 2/3 mtl ägde han troligen 1/2 mtl frälsejord i Vallby, nr 57 tillsammans värderat till 7.000 r s m.

Summa inventarier 8.225.14. 8

8.556.22. 4 skulder.

8.556.23.

Utdrag ur bouppteckning LK 349.

År 1821 den 2 o 3 februari förrättades av undertecknade efter vederbörande anmodan Laga Bouppteckning efter nämndemannen i livstiden välförståndige Olof Håkansson i Hejetorp som den 12 sistlidne januari genom döden avled och efter sig lämnat Elin Andersdotter samt 3 stycken barn, Peter på 10:de året, Anders på 8:de och dottern Christina Maria på 3:dje året. Deras skyldemän fastermannen Olof Pettersson i Attanäs och den avlidnes kusin Olof Svensson i Rödeby för att deras härunder beroende rättigheter lagligen tillgodoses och bevaka egendomen uppgavs av enkan Elin.

**K.4.6. Lars Håkansson** var bosatt i Rödeby socken, och hans brorsdotter, Annika.

**K.4.6.1. Annika** hade inte fått ut sin arvslott efter fadern, Nils. Ingen bouppteckning.

**K.4.7. Kerstin Håkansdotter\*** gifte sig alltså med Olof Petersson från Rödeby? Barnen:

**K.4.7.1. Peter Olofsson** f 1805

**K.4.7.2. Lars Olofsson** f 1807

**K.4.7.3. Cissa Olofsdotter** f 1809

**K.4.8.2. Cecilia Nilsson** f 1812 bodde i familjen. Dotter till Nils Håkansson.

De bosatte sig i Attanäs, Thorhamn.

K.4.8. **Nils Håkansson** var gift med Ingjär Andersdotter f. 1780 från Vallby. Ingjär var dotter till Anders Olsson och Ingjerd Månsdotter.

Hennes syskon var Sven , Åke och Måns Anders söner.

Nils och Ingjärs familj bosatt på "Larsagården". Deras barn var:

K.4.8.1. **Lars Nilsson** f 1806, död som liten

K.4.8.2. **Holger Nilsson** f 1808, död som liten

K.4.8.3. **Annika Nilsson** f 1810

K.4.8.2. **Cecilia Nilsson** f 1812

K.4.8.3. **Håkan Nilsson** f 1814, gift med Gertrud Eriksdot. f. 1820 Torh. Dot. Karolina 1843.

K.4.8.4. **Lars Nilsson** f 1816

K.4.8.5. **Holger Nilsson** f 1818, dog i späda ålder.

K. 4.8.6. **Andreas Nilsson** f 1820, död som liten.

Nils Håkansson dog ganska ung, endast 44 år den 21 febr 1822. Förmyndare för barnen blev deras farbror Anders. Nils övriga syskon tog hand om barnen.

I maj 1823 födde Ingjär en oä son Anders.

Utdrag ur bouppteckning LK 349.

Nils Håkansson i Dragdö dog den 21 febr 1822. Efterlämnade hustru Ingjerd Andersdotter.

Dotter Annika 12 år, Cecilia 10 år, Håkan i 8:de året, Lars i 6:te året.

Förmyndare Anders Håkansson i Dragdö, Petter Nilsson i Åby. År 1821 var stället tax. till troligen 3/8 mtl 3.375 Riksdaler.

Bland utestående fordringar bonden Håkan Nilsson i Kråkerum 22.10. Nämndeman Olof Håkansson i Hejertorp.

Anteckningsbara skrifter av den 10 okt 1807 hemmansdel.....

Riksdagsmannen Håkan Larsson och dennes hustru Kjerstin Nilsson till sina söner Nils, Anders och Petter Håkansson emot stadgad lösen till deras övriga syskon uplätd? 3/8 mtl kronoskatte. Hemmanstal nr 14 Dragdö till fördelning i lika lotter dem emellan.

Ett salubref av den 22/9 1810 varigenom bonden Petter Håkansson till brodern Nils

Håkansson och dennes hustru Ingjerd Andersdotter i Dragdö för 5.830 Riksdaler försålt 3/8 mtl uti ovan berörda hemman under nr 14 Dragdö.

Ett quittobref? Den 11 mars 1810.

.....vilket Nils Håkansson och dennes hustru Ingjerd Andersdotter för 5.830 köpeskilling till hennes broder..... Sven Andersson försålt hennes

fädernefastighet..... Mtl under nr 56 i Wallby. Enl testamente upprättat den 10/? 1803. Då

bonden Anders Olsson och dennes hustru Ingjerd Månsdotter att deras fyra barn Nils H enka Ingjerd samt bröderna Sven, Åke och Måns Anders söner skulle ärva lika stor lott i Wallby.

Arvskifte i maj nästa år.

I bouppteckningen nämns också 333 Riksdaler som till kom nämndeman Gustaf Petersson i Jämsunda hustru Annika Larsson uti 3/4 kronoskattehemman nr 14 i Dragdö i af.....

På arftäckten efter dess fader Lars Håkansson, men vilka enligt afhandlingen av den 10 okt 1807, böra uti Dragdö hemmanet.

Skulder o Gravationer

.....till avledne Lars Håkansson i Rödeby dotter Annika, gift med nämndeman Gustaf Petersson i Jämsunda.....förmyndares räkning av den ... febr 1822.

K.4.11. **Karin Håkansson**\* gifte sig den 30 jan 1806 med Olof Trulsson f 6/11 1775 från St. Rom i Thorhamn. Son till Truls Svensson och hustru Cissa. Karin och Olof var också bosatta på St. Rom.

Många barn föddes i familjen:

K.4.11.1. Cissa Olofsdotter\* f 9/11 1807\*

- K.4.11.2. Annica Olofsdotter f 12/7 1809
- K.4.11.3. Anders Olofsson f 6/9 1811
- K.4.11.4. Truls Olofsson f 1813, död 1816.
- K.4.11.5. Christina Olofsdotter f 5/11 1815
- K.4.11.6. Johanna Olofsdotter f 5/2 1820
- K.4.11.7. Maria Olofsdotter f 12/2 1822.(En änka Maria Olofsdotter bor i Kropp, Lösen 1890)
- K.4.11.8. Ingri Helena Olofsdotter f 30/3 1824
- K.4.11.9. Håkan Olofsson f 5/12 1826.

Dottern K.4.11.1. **Cissa Olofsdotter** gifte sig med Ola Andersson f 22/10 1804 i St. Rom. De blev bönder i St. Rom. Ola var son till Anders Petersson och hans hustru Karin.

Cissas och Olas barn:

- K.4.11.1.1. Kerstin Olsdotter\* f 6/11 1828
- K.4.11.1.2. Anders Olsson f 5/1 1831
- K.4.11.1.3. Karin Olsdotter f 2/11 1832
- K.4.11.1.4. Ola Olsson f 2/2 1835
- K.4.11.1.5. Håkan Olsson f 1837

Dottern K.4.11.1.1. **Kerstin Olsdotter** gifte sig med bonden Olof Andersson f 3/9 1822 i Rom. Deras barn: Anders f 1850,Olof f 1854, Johan Aug f 1857, Per f 1861,Carl M. f 1865.

Deras barn: K.4.11.1.1.1. **Anders Olsson** f 20/2 1850. Inget mer framtaget.

K.4.11.1.1.2. **Olof Olsson** f 23/1 1854. G.m. Anna Charlotta Rosenlund f 1881 i Rinkaby. Torpare i Dragda. Inget mer framtaget.

K.4.11.1.1.3. **Johan August Olsson** f 29/9 1857. Bonde på Möcklö. G.m Signe Elina Håkansdotter f 5/6 1860 i Kråkerum.

Barn: Henrik, Carl f 1881, Gustaf f 1885, Annie f 1888.

K.4.11.1.1.3.1. **Henrik Johansson**, inget framtaget

K.4.11.1.1.3.2. **Carl Johansson** f 13/4 1881, inget framtaget.

K.4.11.1.1.3.3. **Gustaf Johansson** f 1885. Lantbr. på Möcklö g.m. Signe Charlotta Andersson f 1883. Dotter till Anders Olsson och Hanna Olsson.

Barnen:

K.4.11.1.1.3.3.1. **Inga** f 4/3 1917 g.m. Bror Hansson från Helgarum.

K.4.11.1.1.3.3.2. **Göte** f 1919.

K.4.11.1.1.3.3.3. **Ivan** f 1921

K.4.11.1.1.3.3.4. **Anna** f. 1925

K.4.11.1.1.3.4. **Annie** f 10/6 1888, g. 30/9 1913 m Johan Persson, lantbr på Möcklö f 4/2 1885, son till Per Svensson o h h Elina Kristina Svendsdotter. Barn:

K.4.11.1.1.3.4.1. **Henrik** Inget framtaget.

K.4.11.1.1.3.4.2. **Signe**, g.m. Gunnar Svensson från Möcklö.

K.4.11.1.1.4. **Per Olsson**\* f 28/6 1861 i L:a Rom, d. 26/10 1933, bonde, handlande i Dragda. G.m. Anna Sofia Håkansdotter f 1863 i Kråkerum.

Barn: K.4.11.1.1.4.1. **Olof Hilmer** f 1887, K.4.11.1.1.4.2. **Samuel Bernhard** f 1889,

K.4.11.1.1.4.3. **Robert Vilhelm** f 1891, K.4.11.1.1.4.4. **Klara Mathilda** f 1892,

K.4.11.1.1.4.5. **Alma Fredrika** f 1894, K.4.11.1.1.4.6. **Signe Amalia** f 1896,

K.4.11.1.1.4.7. **Iva Sofia** f 1897, K.4.11.1.1.4.8. **Emma Augusta** f 1899,

K.4.11.1.1.4.9. **Marta Margareta** f 1902, K.4.11.1.1.4.10. **Karl Ragnar** f 1904. Inget mer framtaget om dessa barnen.

Per Olsson gifte om sig med Ingrid Matilda Holmberg f. 26/8 1875 i Sötevallsryd.

Deras barn: K.4.11.1.1.4.11. **Gustav Einar** f 1906, död 1988,

K.4.11.1.1.4.12. **Gösta Valdemar** f 1912, död 1933. Inget mer framtaget om dessa barnen.

K.4.11.1.1.5. **Carl Magnus Olsson** f 9/10 1865 i L:a Rom. G.1891 m. Emma Håkansdotter f 1867 i Dragda. Barn: K.4.11.1.1.5.1. **Kerstin Matilda** f.1891-10-12 G.m. 1:a Allan von Dahn, f. 1891-01-14 lantbr i Granhult. Deras barn:

K.4.11.1.1.5.1.1. **Iris**, f. 1917-09-06.

K.4.11.1.1.5.1.2. **Evy** f. 1920-10-05.

K.4.11.1.1.5.1.3. **Sture** f.1918-11-27

K.4.11.1.1.5.1.4. **Birgit**.

Kerstin Matilda 2:a Theodor Holgersson f 20/11 1901, lantbr i Granhult. Son:

K.4.11.1.1.5.1.5. **Karl Johan**.

K.4.12. **Anders Håkansson** var gift två gånger, först med Anna Persdotter f 11/11 1790 i Berntorp. dotter till Peter Hindrichsson o h oh Gertud Jönsdotter. Senare var Anders gift med Botil Andersdotter f 27 mars 1793 i Säby. Dotter till Anders Petersson o h h Anna Jonsdotter i Säby.

Anna Persdotter dog den 19/4 1815.

Anders och Annas barn: Christina f 1812, Ingrid Maria f 1814.

K.4.12.1. **Christina Andersdotter\*** f 1812, g. 3/3 1831 m. Anders Åkesson i Olsäng.

Barn:

K.4.12.1.1. **Anders Andersson** f 3/8 1833

K.4.12.1.2. **Maria Andersdotter\*** f 21/1 1837

K.4.12.1.3. **Fredrika Andersdotter** f 28/11 1839

K.4.12.1.4. **Anna Andersdotter** f 21/3 1842

K.4.12.1.5. **Estrid Andersdotter** f 24/4 1844

K.4.12.1.6. **Charlotta Andersdotter** f 13/9 1846, död 17/6 1852

K.4.12.1.7. **Åke Andersson** f 9/1 1849

K.4.12.1.8. **Ola Andersson** f 16/4 1851, död 20/3 1852

K.4.12.1.9. **Ola Andersson** f 28/5 1853

K.4.12.1.10 **Johan Peter Andersson** f 21/7 1855.

K.4.12.2. **Ingrid Maria Andersdotter** f 9/12 1814, död 18/1 1892, gm. Olof Åkesson i Elmtamåla f 31/5 1811 i Lösen. Från 1854 i Flakulla, därefter Christianopel 1860.

Enl. Sv. Befolkning 1890 lever änkan Ingrid Maria Andersdotter ensam i Ramdala.

Anders och Botils barn:

K.4.12.3. **Håkan Andersson** f 14/2 1817. Gift med sin sysling Maria Håkansdotter.

K.4.12.4. **Kerstin Andersdotter** f 10/5 1828. Död 27/11 1880. Inget mer forskat.

I familjen bodde brorsonen K.4.8.3. **Håkan Nilsson** f 1814.

Anders dog den 9 mars 1829.

Enkan Botil Andersdotter gifte om sig med Olof Åkesson f 10/11 1802 i Biörsmåla, Augerum. Död 16/9 1885, son till Åke Larsson o h h Elin Hansdotter.

Olof Åkesson var en tid bonde i Skrävle.

K.4.13. **Peter Håkansson** f. 1788 i Dragdö, Ramdala. Peter vet man inte mycket om sedan han sålt sin del av gården i Dragdö.

Troligen köpte han sedan gård i Stensborg, Torhamn. Enligt bouppteckningen 1823 efter modern Kerstin Nilsson, hade Peter en omyndig son, samt dottern Kerstin gift med bonden Olof Pettersson i Attanäs, och bemålte Carin gift med Olof Trulsson i Rom, och avlidna dottern Sissa dess efterlämnade söner Anders Nilsson och Olof Nilsson omyndiga, döttrarna Kerstin gift med bryggaren Hans Nilsson i Karlskrona och Annika gift med sjömannen Olof Larsson i Stensborg. Enl. Gun Johansson

K.6. **Maria Larsdotter** f 1747 vigdes den 10 juli 1768 med bonden och änklungen Anders Olsson i Yttre Tång. Deras barn:

K.6.1. **Ola Andersson** f i jan. 1770

K.6.2. **Lars Andersson** f 1 okt. 1774

K.6.3. **Nils Andersson** f år 1784

Anders Olsson dog i november 1786. Det står att läsa i dödboken: "Anders Olsson dödde på vägen mellan Tång och Jämjö uti Lökyrd."

Maria gifte om sig den 3 okt. 1788 med drängen Lars Svensson från Övre Tång.

Maria Larsdotter avled den 27 febr 1807.

K.6.1. **Olof Andersson** ingick äktenskap med enkan Lena Carlsdotter. De bosatte sig på Torpet i Yttre Tång.

Jag har följt dem fram till 1816 då hade de fått en dotter, K.6.1.1. **Helena Olofsdotter**, därefter vet man inget mer.

Helena föddes den 20 juli 1810 i Torpet, Kristianopol.

K.6.2. Bonden **Lars Andersson** senare åbo vigdes med Maria Nilsson f 1783 i Halltorp. Barnen:

K.6.2.1. **Cajsa Larsdotter** f 16 mars 1814 i Yttre Tång.

K.6.2.2. **Håkan Larsson** f 8 mars 1820 i Yttre Tång

Fosterdotter Maria Olofsdotter f år 1812 i Söderåkra.

Cajsa Larsdotter vigdes med skeppare Håkan Anders Hallström f 1810 i Möllehall.

Barnen:

K.6.2.1.1. **Matilda Charlotta Håkansdotter** f 20 jan. 1838 i Möllehall, gifte sig den 27 dec. 1860 med Anders Svensson, med muntligt bifall av enkan Cajsa Larsdotter

K.6.2.1.2. **Helena Carolina Håkansdotter** f 31 aug. 1841 i Möllehall

K.6.2.1.3. **Johanna Wilhelmina Håkansdotter** f 9 nov. 1843 i Möllehall

K.6.2.1.4. **Fredrika Josephina Håkansdotter** f 26 juli 1846 i Möllehall

K.6.2.1.5. **Emelie Amalia Håkansdotter** f 26 nov. 1849 i Komstorp

K.6.2.1.6. **And... Emanuel Håkansson** f 16 sept. 1852 i Komstorp

K.6.2.1.7. **Helena Maria Håkansdotter** f okänt, dog 3 april 1840 av slag.

Familjen flyttade till Komstorp år 1848.

Håkan Anders Hallström dog den 7 jan 1854. Caisas dödsdatum okänt.

K.6.2.2. **Håkan Larsson** f 8 mars 1820 i Yttre Tång, bodde en tid i Skäggeryd men flyttade till Stockholm 1845. I hfl hade han genomgående lilla a i betyg.

Anders Olsson och Maria Larsdotters son

K.6.3. **Nils Andersson** f år 1784 vet man inget med säkerhet ännu. En Nils Andersson står som ägare till ett hemman på 2/3 mtl i Yttre Tång. Hans titel är Gästgivare i Påboda av Söderåkra.

Lars och Kierstins Olofsdotters dotter

K.7 **Botill Larsdotter** gifte sig med nämndemanssonen Sven Holgersson f 1740 i Alnaryd. Han var son till Holger Holgersson f. 1712 och hans hustru Karin f. 1721 i Alnaryd.

Botil flyttade alltså till Sven i Alnaryd. Deras enda barn blev

K.7.1. **Ola Svensson** f 25/3 1785, som först övertog gården i Alnaryd efter Svens död 1798.

Vid tiden för Olas giftemål med enkan Kerstin Pehrsson 1815 flyttade familjen och modern till Kerstins gård i V Rödeby. Kerstin hade redan två barn 13-åriga Karin och Olof 12 år.

Olof och Kerstins barn:

K.7.1.1. **Christina Olofsdotter** f 1816

K.7.1.2. **Håkan Olofsson** f 1817, dog 1827

K.7.1.3. **Maria Olofsdotter** f 1819

K.7.1.4. **Ingrid Olofsdotter** f 1822

K.7.1.5. **Pehr Olofsson** f 1824, dog 1848

K.7.1.6. **Sven Olofsson** f 1827, dog 1827

(Olof och Kerstin kan möjligen vara sysslingar)

År 1825 fick Ola Svenssons familj och Botill flytta på sig då Kerstins son Olof tog över i Rödeby.

Familjen flyttade då till Köpingegården i Lyckeby i Lösens socken. De residerade över ¼ mtl.

Det var denna gård som Botills morbror Anders af Håkansson ägt i slutet av 1700-talet.

Anders af Håkansson var stor jordägare vid den tiden. Förutom stora jordegendomar i Lyckeby ägde han också Beseboda, Spandelstorp och Vedeby nr 59 och 60.

Olof Svensson utarrenderade gården till landsfiskal Jacob Lindqvist på Torp.

På Köpingegården dog Botill den 2 april 1830, 81 år gammal.

Av Olof Svenssons sex barn var det bara tre som nådde vuxen ålder.

Ola Svensson avled den 23 juni 1834.

Äldsta dottern

K.7.1.1. **Christina Olofsdotter** gifte sig med enkemannen Olaus Pettersson från Sandbäcksmåla och övertog Köpingegården i Lyckeby.

Christina och Olaus fick fem barn, endast dottern

K.7.1.1.1. **Maria Christina Olausdotter** f 1854 överlevde barndomsåren. De övriga fyra barnen dog i späda ålder. Olaus Petterssons efterlevande innehade gården tills densamma år 1902 inköptes av Anders Johan Carleman. Han ägde och brukade gården tills han år 1930 lämnade bygden.

K 9 Evt. **Anders Larsson** f 1754. Anders dog ung i Dragdö, endast 25 år gammal.

Lars och Kirstin Olofsdotters yngsta dotter K.10. **Kerstin Larsdotter** gifte sig med Oluf Pehrsson i Mörtön, Rödeby den 31 okt 1778.

Deras enda överlevande barn var sonen

K.10.1. **Håkan Olufsson** f 1786.

Oluf Pehrsson dog den 8 februari 1812.

K.10.1. Håkan Olsson, som han nu kallades för, fick överta gården i Mörtön. Han gifte sig vid 30 års ålder med Karin Petersdotter från V Rödeby.

I noteringar vid Oluf Pehrssons död stod att enkan Kjerstin skulle ha sitt underhåll på gården till döddagar.

Håkan Olsson och Karin fick två barn:

K.10.1.1. **Maria Håkansdotter** f 1817

K.10.1.2. **Olof Håkansson** f 1819

Håkan dog mycket ung, endast 34 år gammal, han efterlämnade hustru och dottern Maria nära 3 år samt sonen Olof 7 mån gammal.

De omyndigas rätt bevakades vid bouppteckningen av Håkan Olssons kusin nämndeman Olof Håkansson i Hejetorp och bonden Olof Svensson i V Rödeby.

I hfl 1825 är noterat att gården Mörtön tillhör Håkan Olssons arvingar. Men brukas av Hans Åkesson. Senare av arrendator Truls Petersson. Medan Håkans familj då bodde i Møllegården som ligger i Fridlevstad.

Modern Kerstin Larsdotter dog på Mörtön den 25 maj 1820, 66 år gammal.

I bouppteckningen efter henne nämns sonen Håkans båda barn och att deras rätt bevakas även denna gång av skyldemännen Olof Håkansson i Hejetorp och Olof Svensson i V Rödeby.

K.10.1.1. Maria Håkansdotter gifte sig senare med Ola Månsson. Var de bosatte sig är inte känt. De fick bl a barnen:

K.10.1.1.1. **Karin Olasdotter** f 1836

K.10.1.1.2. **Emelie Olasdotter** f 1838.

Ur bouppteckning för Håkan Olsson och Kjerstin Larsdotter. (Utdrag)

År 1820 den 28 och 29 april förrättades uppå vederbörande anmodan av undertecknad Amiralitets Advocat vilket laga bouppteckning efter bonden Håkan Olsson Mörtöen, som den 9 i denna månaden med döden avlidit i en ålder av 34 år, och efter sig lämnat enk. Carin Pettersdotter, samt med henne sammanaflade omyndiga barnen dotter Maria Håkansdotter nära 3 år samt sonen Olof Håkansson 7 mån gammal.

De omyndigas rätt vid bouppteckningen bevakades av de omyndiga skyldoman, avledne Håkan Olssons kusin nämndemannen Olof Håkansson i Hejetorp och bonden Olof Svensson i Westra Rödeby.

Contanter och penningar 1.063 32.

Guld o silver 190 15 o s v

Summa behållning 19.332 14 6

Härads Rätten den 4 april

1814 meddelade fastebrev å ¼ mtl kronoskatte hemman nr 24 Mörtöen som innehars av Håkan Olsson samma hemman före äktenskapet med sin nu efterlämnade Carin Pettersdotter.

År 1820 den 7/6 förrättades uppå vederbörande Amiralitets Advocat Fiskar? Med biträde av nämndemannen Petter Pettersson i Hollstorp, Laga bouppteckning efter undantagsenk Kjerstin Larsdotter i Mörtöen som 66 år gammal den 25 sistlidne maj med döden avlidit och såsom förut avlidne sons bonden Håkan Olsson i Mörtöen tvänne omyndiga barn Maria Håkansdotter nära 3 år och Olof Håkansson 8 mån gamla. De omyndigas rätt bevakas av deras skyldemän, nämndeman Olof Håkansson i Hejetorp och bonden Olof Svensson i Westra Rödeby.

Uppgavs av Carin Pettersdotter boende numera i Rödeby.

Contanter och penningar 324 46

Summa behållning 1.288 45 10



Att egendomen efter min avlidne svärmoder Kjerstin Larsdotter rederligen blivit uppgifna så att något däraf med min vetskap eller vilja icke finnes undandöljts och förteget intygar under ederlig förpliktelse och supra

Karin Pettersdotter

Lars Olsson  
i Dragdö???

Nils Andersson  
I Öljesjö

Olof Larsson  
i Stockebromåla

Anders Pettersson i Lösen var med.



Bäckagården där Sissela och Jon bodde

### Dottern Sissela Olofsdotters ättlingar

Olof Håkanssons yngsta dotter i första äktenskapet, **Sissela Olofsdotter** född 1721, gifte sig med Jon Larsson på Fejö. De var bosatta på Beckagården nr 27. 1/8 mtl. kr skatte.

Sissela och Jon fick minst åtta barn, där minst ett barn, Botil Jonsdotter nått vuxen ålder.

Deras barn var:

S.1 **Olof Jonsson** f 1742

S.2. **Lars Jonsson** f 1743

S.3. **Botel Jonsdotter** f 1745 Lyckeby

S.4. **Karin Jonsdotter** f 1748, dog 1751

S.5. **Kerstin Jonsdotter** f 1750, dog 1751. Kvävd i sömnen av modern.

S.6. **Lars Jonsson** f 1752, dog 1752, 4 mån gammal.

S.7. **Anders Jonsson** f 1754, dog 7 veckor gammal.

S.8. **Oluf Jonsson** f 1756, dog 3 veckor gammal.

En månad efter sista barnets födelse dog Sissela, 35 år gammal.

Jon Larsson gifte om sig med pigan Kirstin Jonsdotter från Öljesjö. De fick minst lika många barn som i tidigare äktenskapet.

Jon Larsson avled 1782.

De barn man kunnat följa framåt i tiden är bara dottern Botel Jonsdotter. Hon gifte sig med Hemmansåbon Sven Olsson f 1738 och var från Ölgersjö. De vigdes den 28 oktober 1764.

Botil och Svens barn:

S.3.1. **Oluf Svensson** f 1765, dog samma år i mässlingen.

S.3.2. **Annika Svendsdotter** f 1766

S.3.3. **Oluf Svensson** f 1768

S.3.4. **Carl Svensson** f 1771, dog i fläckfeber 1789

S.3.5. **Andréas Svensson** f 1772, dog av slag i feb. året därpå.

S.3.6. **Sissa Svendsdotter** f 1774, dog i juli samma år.

S.3.7. **Sissa Svendsdotter** f 1775, dog i aug samma år.

S.3.8. **Karin Svendsdotter** f 1776, dog en mån gammal.

S.3.9. **Karin Svendsdotter** f 1778, dog någon dag gammal.

S.3.10. **Andréas Svensson** f 1779, dog i bröstfeber 8 mån gammal.

S.3.11. **Anders Svensson** f 1781

S.3.12. **Kierstin Svendsdotter** f 1784 dog två mån gammal.

S.3.13. **Ingrid Svendsdotter** f 1785

Fyra av 13 barn nådde vuxen ålder.

Om inte Sissela gav Olof Håkansson så många ättlingar, så fick han desto fler genom sina äldre barn Håkan och Kerstin som kunde föra arvet vidare.

Av Botel Jonsdotters barn har inte gjorts några efterforskningar, förutom av Anders Svensson, men utan konkreta resultat.

Den 29 maj 1808 lyste det första gången för drängen Anders Svensson och pigan Inger Håkansdotter, båda från Stubbetorp. De vigdes den 25 juni samma år. Truls Månsson i Stubbetorp undertecknade lysningen och gick i borgen.

Paret finns inte vare sig i Stubbetorp, Kropp eller Ölgersjö. I Nissamåla finns en Anders.

En dräng och hemmansägare Andréas Svensson från Loppetorp i Fridlevstad vigdes den 11 nov. 1800 med pigan Annika Larsdotter i Lösen.

En Anders Svensson död 19 febr. 1815. I hfl. KL 2602. År 1814-18.

## Landshövding Anders af Håkansson

Olof Håkanssons son **Anders af Håkansson** var faderns stora hopp. Han studerade juridik i Lund och kom efter examen, vid 18 års ålder, till Göta hovrätt och blev år 1772 häradshövding över Östra härads domsaga i Blekinge. Han belönades med landshövdingeposten i Blekinge år 1800.

Liksom fadern blev han riksdagsman. Han spelade en stor roll vid utformningen av 1809 års regeringsform och var utsedd till bondeståndets sekreterare. För att slutligen utnämnas till president i kommerskollegium 1812.

Han fick inte länge verka på denna post, redan den 10 april 1813 avled han i en ålder av 63 år.

Anders af Håkanssons efterlämnade papper och handlingar har det gjorts stora efterforskningar för att finna. Men utan resultat. Säkert hade han även en del av faderns handlingar i sin ägo. T.ex. Olof Håkanssons bouppteckning som också är förkommen. I juni månad 1813 förrättades bouppteckning efter Anders på hans egendom Spandelstorp i Augerums socken. Där nämns att en mängd enskilda handlingar och korrespondens blev lagda till förvaring i tvenne kistor försedda med lås och placerade på Spandelstorps gård. Auktionen efter honom hölls i augusti månad och var annonserad i Carlskrona Weckoblads bihang den 28 juli. Gården såldes till länsassessor Crona. Senare överläts egendomen till amiral Carl Reinhold Nordenskjöld. Det finns belägg för att kistorna fanns kvar i mitten av 1800-talet. År 1871 övertog amiralens äldste son Henrik, Spandelstorps egendom. År 1884 inköptes den av borgmästare Henrik Nerman som innehade egendomen till 1886 då August Palmgren tog över. Vid den tiden var allt lösöre borta från gården. Ingen vet alltså var af Håkanssons papper tagit vägen. Källmaterial ur Blekingeboken år 1944.



Anders af Håkansson. Ur Svenska Porträttarkivet, Nationalmuseum i Stockholm.

## Anders af Håkansson

### **Kungörelse ang. sterbhusauktionen**

”Måndagen den 2 nästkommande augusti och påföljande dagar, försäljes genom offentlig auktion å stället framlidne Presidentens i Högloft. Kongl. Commerse-Collegio och Commendeuren af Kongl. Maj:ts Nordstjerne Orden Högvälborne Friherre af Håkanssons efterlämnade fasta och lösa egendom. Fastigheterna är följande: Spandelstorp nr 48 och 49 ett och ett sjättedels mantal.

Beseboda nr 39 två tredjedelar:

Wedeby nr 59 två tredjedelar Ordinarie Gästgifweri och nr 60 ibidem en tredjedel under ett bruk jämte den till Gästgifweriet hörande i Lyckeby belägna Hus- och Trädgårdstomt:

Inglatorp nr 31 tre fjärdedelar:

Lyckeby nr 2 en fjärdedel med därunder lydande särskilda lägenheten Ringö: nr 3 ibidem ett halvt mantal Ordinarie Posthemman med särskild trädgårdstomter:

Nr 4 ibidem även ett halvt, en skatte utjord Slottsängen, samt Stora och Lilla Wallen underlagd Lyckeby Gästgifweri:

En utjord Brolyckan tillgad hemmanet nr 3: En tomt kallad Klockaretomten tillika med Smedje och Bleketomterne i Lyckeby befintliga. Alla dessa fastigheter av Korno-Skatte natur och till Båtsmanshåll indelte eller roterade, är belägna i Blekinge inom en mils avstånd från staden Carlskrona, uti den vackraste delen av länet med den mest fördelaktiga lokal och av bördigaste beskaffenhet. Spandelstorp i synnerhet med smak och kostnad bebyggt, samt de övriga efter behovet med större och mindre Åbyggnad försedda. Utom större delen av Spandelstorp samt en del av Inglatorp är övriga hemman och lägenheter på åtta a tio års tid bortarrende, under villkor billiga till deras grund och förmånliga för ägaren.

Spandelstorp får köpas med eller utan nu växande gröda efter överenskommelse, och tillträdet i allmänhet, med arrendevillkorens bestånd sker genast.

Närmare beskrivning av egendomarna, som alla är i framlidne friherrens och presidentens hand lagståndne och med fastebrev försedda, bliver att tillgå, dels vid auktionen då betalningsvillkoren även uppgives, och dels genom korrespondens dessförinnan med arvingarnas ombud herr assessorn och riddaren av Konl. Vasa orden Z. Crona, vars adress är Carlskrona och Ramdala. På sätt redan är nämnt kommer vid samma tillfälle på Spandelstorp att försäljas sterbhusets betydliga lösegendom bestående av juveler, nipper och pretiosa, ett utvalt mynt cabinett av medailler större och mindre i guld och silver pjäser, arbetat guld och silver, ett större förråd linne och sängkläder, moderna mahogny möbler av diverse sorter, speglar och glaskronor, en bordstudsare med piedestal av ansenligt värde, pendencyler, alabaster, vasar bordprydnader, större och mindre buster, diverse arbeten i brons, porphyrt pjäser, diverse kouleurte porslinsbord och théserviser, ett utvalt bibliotek med de bästa fransyska författares arbeten med mera, en mängd husgerådspersedlar, koppar, tenn, mässing med flera metaller, täckvagnar, berlinervagnar och calescher, arbetsvagnar och åkerredskap, kreatur av hästar, oxar och utvalt goda mjölkkor samt ungboskap, järn- och trävaror, ett större parti huggen famnaved med en mängd andra varor och persedlar. Säkra köpare lämnas fyra månaders anstånd med betalningen, men okända ställer borgen eller gottgör sina inrop vid avhämtningen. Anstalt är fogad om mathållning och nödiga refraichiszement på stället mot betalning.

Spandelstorp den 16 juni 1813.

J.C. LINDBLOM

S.E. TRÄDGÅRDH.

Sterbhusets utredningsmän